

HARRY TEN HAVE (78)

Jouw start bij de Grol was nogal abrupt. Je was gestopt als KNVB-scheidsrechter direct na jouw trouwdag. Die samenhang kon ik eerst niet begrijpen. Maar je was ook naar Groenlo verhuisd en had de auto weg gedaan. De KNVB hield daar geen rekening mee. Zo zat het. Na enige weken belde wedstrijdsecretaris wijlen Harry Emaus. Grol 1 zocht een grensrechter. Hij had een tip gekregen van wijlen Bennie 'Witten' Klein Gunnewiek die jouw collega was bij Welgro. Je verruilde de fluit voor de vlag en je stond één seizoen bij Grol 1 aan de lijn. Als opvolger van Frans Koenders. Bij een Grol 1 dat net gepromoveerd was vanuit de 4^e naar de 3^e klas en zich in dat seizoen netjes handhaafde. We spreken over midden jaren zeventig in de vorige eeuw. Aan die handhaving heb je weinig bijgedragen want je vlagde altijd zeer correct. Na één seizoen vond je het toch niet wat je zocht en legde de vlag weer neer. Je bleef supporter van het eerste elftal en bleef onze club volgen. Je was intussen van werk veranderd. Je stapte over van Welgro naar Kaak Installatietechniek dat later Alferink werd en nog steeds is. Vroeg op, laat weer thuis, daar gaat veel energie in zitten door de week. Jullie kinderen Angela en Robert vroegen natuurlijk ook jouw aandacht, zeker toen ze in de sport actief werden. Angela koos voor het handbal en bleek een groot talent. Ze speelde jarenlang in Grol Vrouwen 1. Haar dochter en jouw kleindochter Suze heeft dat talent verdubbeld. Ze speelt met 15 jaar al af en toe in Vrouwen 1 en volgt de regionale selectietrainingen in Raalte. 'Hard gooien' is haar specialiteit. Dat is een prima basis voor een mooie handbalcarrière. Jullie hebben nog 4 andere kleinkinderen waar jullie even trots op zijn. Met jullie bedoel ik ook jouw vrouw Gerda, die hier vanavond niet kan zijn. Haar gezondheid is niet meer optimaal, ze is soms erg in de war. Twee dagen dagopvang in De Molenberg maken jouw zorgtaken wat lichter. Waardoor je nog tijd hebt voor vrijwilligerswerk bij het Vincentiushuis. Daar kunnen ze technische mensen altijd gebruiken. Mooi dat je dat doet.

Mooi is ook dat je gestopt bent met roken, 7 jaar geleden. Je bent trots dat dit na 60 jaar sigaretten gelukt is. Je gaf aan dat de gevolgen heel constant zijn, elk jaar twee kilo erbij. Je had daar een mooie uitdrukking voor, 'je hebt de brommer verkocht, maar de helm gehouden'. Ik wil die helm wel kopen, zodat je niet een gezondheidsgrens overschrijdt. We houden jou nog graag heel lang in de Groenlose gemeenschap en bij onze vereniging. Harry, onze hartelijke dank en onze felicitaties bij die mooie 50 jubileumjaren.