

## GERARD GROOT ZEVERT (62)

In onze gegevensbestanden kom ik telkens de voornaam Gerald tegen, maar jouw vrouw Annemarie geboren Schuurmans meldde me dat ze al 37 jaar getrouwd is met Gerard Groot Zevert. Hebben we dat misverstand opgelost want Annemarie zal het weten, toch ?

In jouw leven zijn minimaal twee lange carrières te zien. De eerste is jouw werk, 40 jaar bij Grolsch Bierbrouwerij. Daar is in die 40 jaar telkens heel wat veranderd en daar hoorde zeker de verplaatsing van Groenlo naar Boekelo bij. Daar hebben ze intussen spijt van, dat weten we wel zeker, maar het is niet meer terug te draaien. We moeten het nu doen met Brouwersnös. Afgelopen juli vond jij overigens die 40 jaar een mooie mijlpaal en ging je met pensioen. Ik schrok van dat woord want zo zie je er nog helemaal niet uit. Op het veld al helemaal niet.

Ja, dat voetbalveld. Over jouw voetballoopbaan heb ik weinig kunnen vinden. Meestal is dat een signaal om daar maar niet dieper op in te gaan. Jij hebt zelf heel wat signalen gegeven maar dat waren andere. Het signaal van de grensrechter, tegenwoordig assistent scheidsrechter. In 1986 stond je al langs en op de lijn. Eerst 4 jaar bij 17-1 toen nog B1 geheten. In 1990 ging je over naar de senioren. Maar liefst 30 jaar was je grensrechter bij Grol 2 respectievelijk Grol 3. Prominente trainers heb je meegemaakt als Hans Emaus, Arjan Arink, Ronnie Baten, Sander van Beckhoven, Ronnie Boers en Kevin Vos. Als grensrechter hield je je afzijdig van dat voetbaltechnische deel. Je concentreerde je op de leiding van de wedstrijd en probeerde dat zo eerlijk mogelijk te doen. Dat houdt bij jou in dat je vindt dat de scheidsrechter altijd moet fluiten als jij vlagt. Dat kan niet anders omdat je altijd eerlijk wilt vlaggen. Begrijpelijk, logisch zelfs, maar heel af en toe loopt het toch anders. Na 5 seconden met een boze blik vol onbegrip is het voor jou dan klaar en ga je verder met jouw taak. Heel voorzichtig voeg ik daaraan toe dat ik jou ook wel eens 30 seconden met de vlag omhoog zag blijven staan. Je weet maar nooit, zag ik je denken.

Op het Marveld Toernooi was je grensrechter vanaf de eerste editie in 1990. Daar heb je meegemaakt hoe het grensrechttersvak zich verder geprofessionaliseerd heeft en dat zie je tegenwoordig ook bij alle grote profcompetities en internationale wedstrijden.

De laatste jaren ben je 4<sup>e</sup> official bij het Marveld Toernooi en sta je meer tussen de twee trainers en ploegen. Dat is eveneens een bijzondere ervaring.

Vanaf 2019 ben je overgestapt naar de leidersfunctie. Je bent leider van Grol, ons derde senioren selectie-elftal. Loopt allemaal heel soepel.

Wij hopen dat je nog jaren je bijdrage blijft leveren aan onze mooie club. Jouw inzet draagt eraan bij dat elk lid van de Grol op elk moment jouw lijfspreuk kan nazeggen : You Never Walk Alone.

Dear friend , congratulations with our symbol of friendship. Thank you !