

## FRANS ROERDINK (73)

Frans, je bent een markant Grol lid. Velen kennen jou. Gevoetbald heb je jarenlang, eerst in de jeugd en daarna bij de senioren in Grol 3 en Grol 11. Je had een geweldig linkerbeen die aangesneden voorzetten gaf. Jouw passeerbewegingen waren slepend. In de schoten op doel zat effect. Het is een mirakel waarom jij Grol 1 nooit gehaald hebt. Nou ja, je was een liefhebber van het leven en voor jou hoefden die verplichte trainingen en zo niet. Liever werd je leider van Grol 11 die jij natuurlijk op jouw volkomen eigen wijze naar het kampioenschap hebt geleid. Jij stond er zelf versteld van. Maar een mooi feestje werd het wel. Na die jaren werd jij verenigingsscheidsrechter, zowel bij de jeugd als de senioren. Dat heeft nog wel eens tot enig rumoer bij de tegenstanders geleid. Vooral teams van een club in het oranje voelden de nederlaag al vóór de aftrap aankomen als jij in het scheidsrechterspak op het veld verscheen. Jij maakte die verwachting altijd helemaal waar. Ook al moest je daar in de 98<sup>e</sup> minuut een onverwachte strafschop voor geven. 'Je kunt een handsbal ook met je knieën maken', zei je met een stalen gezicht. Soms gekscherend daaraan toevoegend 'ze hebben me bij de Grol vijf halve liters beloofd, daar kun je ze toch niet mee laten zitten'.

Je kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met de beide wedstrijdsecretarissen, Anton te Hoopen bij de senioren en Ben Hoytink bij de jeugd. Je hebt respect voor alle vrijwilligers bij een vereniging.

Frans, naast voetbal heb jij nog een dominant gen in je lichaam. Dat is muziek. Waar je dat van hebt ? Antje mag het weten ! Jouw moeder Antje heeft een hele muziekfamilie achter gelaten, wat heet, ze verzamelde een hele groep ras muzikanten om zich heen in Antje's showorkest. Natuurlijk Frans, blaas je daarin mee. Antje speelt nu in de hemel maar het orkest treedt nog steeds op bij het carnaval, bij de Grol, bij serenades en op andere verzoeken. Het plezier knalt er nog steeds vanaf. Heeft de Grol weer iets te vieren, het huisorkest is zo samengesteld en binnen de kortste tijd staat het sportcafé op zijn kop.

Natuurlijk had je -meestal !- nog tijd om te werken, je hebt verschillende banen gehad, je was zelfs een tijd marktkoopman, maar de laatste 16 werkzame jaren zat je echt op je plek als medewerker intern transport bij De Molenberg. Je was daar graag, hoewel je er niet bent gaan wonen. Dat kan altijd nog. Je woont al jaren met tevredenheid aan de Morgenzonweg. Dat is niet ver van het sportpark en daar ben je regelmatig te zien als supporter van Grol 1 en als gast van het sportcafé. Mag dat nog lang zo blijven Frans.