

ERWIN TE VELUWE (59)

Ja, Erwin, die voetbalfamilie Te Veluwe uit de Groeneweg. In de eerste plaats een echte familie, dat hebben we gezien bij het overlijden en afscheid van jullie moeder Riekie te Veluwe vorige week. Daar was niet alleen de heel grote familie Te Veluwe maar ook de grote Grol-familie. Prachtig om te zien dat die beide families heel hecht met elkaar zijn. Uit het voetballen met elkaar zijn vele vriendschappen ontstaan en soms zelfs samenlevingscontracten. Jij en jouw broers Erik, Freddy, Laurens, Jeroen, allemaal gevoetbald in Grol 1. Jeroen voetbalt nog steeds. Jouw zoon Ricardo natuurlijk ook, alleen veel te laag. Hoewel hij verkering heeft met een voetbalvrouw Saimi Woertman. Jouw dochter Madelon en haar partner Reinoud Rave hebben volgens mij weinig met voetbal. Als ik daar langs fiets -wij wonen aan dezelfde weg naar het sportpark – zie ik nooit ook maar iets dat op voetbal lijkt op hun TV. Heel verstandig.....

Erwin, als we het over kinderen hebben. Jouw partner Joke Hoogeveen heeft zelfs drie kinderen ingebracht (2 dochters en 1 zoon) én een kleindochter. Je hebt een rijk bezit uit Neede naar Groenlo gebracht. Fijn dat het zo goed met jullie samen gaat. Dat blijkt wel uit het feit dat Joke de mantelzorgster van jouw moeder -én ook buurvrouw- was in de laatste jaren. Samen met jouw zus Lidy. De ervaring van Joke in de zorg was daarbij zeer waardevol. Haar broer heeft aan Joke ook een fijne mantelzorgster.

Dan het voetbal van Erwin. Met 9 jaar al bij de Grol. Alle jeugdselecties doorlopen. Altijd op links. Een elftal zonder linkspoten eindigt in het rechterrijtje, zeg ik. Trainers vinden dat voorzitters geen verstand van voetbal hebben, maar het zou echt helpen als ze naar mijn adviezen zouden luisteren. De voorzitter van Longa is het helemaal met me eens. Hij heeft veel verstand van volleybal en vuurwerk en zegt heel verstandige dingen over voetbal. Sorry, terug naar Erwin. Deze linkspoot heeft het bewijs geleverd, nooit gedegradeerd en twee keer (ja, twee keer in 10 jaar tijd) kampioen met Grol 1. Na het eerste elftal heb je nog jaren in lagere teams gespeeld, waarbij je altijd Grol 4 noemt met wijlen Tonnie Fut Vaarwerk in het doel. Een dierbare herinnering voor je.

Je was bij Grol een aantal jaren jeugdleider. Nu niet meer. Het vak van broodbakker is onregelmatig en jullie grote tuin slokt veel tijd op. Je was een prima jeugdleider, je bracht rust, gaf spelers vertrouwen en verbeterde hun techniek door slimme adviezen. Wie weet Erwin ? Maar nu eerst onze waardering voor de 50 jarige verbondenheid met ons. Van harte proficiat !