

Nou Rudy, wat kreeg ik van jou uitgebreide informatie terug. Met daarbij jouw eerste lidmaatschapskaart uit 1969 en een foto met jou en nog drie jubilarissen erop Frans Heming, Ben Meuleman en Peter Hulshof. Je bent geboren (Walstraat) en getogen (Grofsmid) in Groenlo en met een onderbreking van 2 jaar in Winterswijk ben je hier altijd blijven wonen. Je bent al 30 jaar getrouwd met Jacqueline en jullie hebben twee dochters, Ilse in Haarlem en Nienke in Nijmegen. Je werkt als Lead Mechanical Engineer bij Nijhuis Industries in Doetinchem. Het ontwerpen in het brede vakgebied van de werktuigbouw.

Jouw plek in het voetbal bij de Grol was het doel. Keeper was je. Vanaf je tiende. Gespeeld onder andere in de B1 (bij trainer Corrie Migchielsen) en in de A1 (bij trainer Jan Kolkman). Bij de senioren zat je meteen bij de eerste selectie, keeper achter Fut Vaarwerk en met trainer Harrie Notten. In dat eerste jaar meteen kampioen. In de vierde klas. Zo'n kampioenschap heb je nog een keer behaald met Grol 3 (met leider Toon te Brincke). De jaren daarna heb je eigenlijk in alle senioren-elftallen in het doel gestaan, in die zin was je een soort vliegende keep. Maar plezier had je erbij. Bij de senioren ben je ook meteen zaalvoetbal gaan spelen en dat heb je ruim 35 jaar vol gehouden. En daarna ben je nog een paar jaar doelman geweest bij de 35+. Twee jaar geleden ben je helemaal gestopt. Dat mag ook als je 57 bent.

Als vrijwilliger heb je ook je taken gedaan, je bent op jonge leeftijd enige jaren jeugdleider geweest. Wat opviel is dat jouw zaalvoetbalteam, onder leiding van Marcel Rooks, door jou ook een vriendenteam wordt genoemd. Vriendenteams zijn dus van alle tijden en geen fenomeen van de laatste 20 jaar. Er is helemaal niks mis met vriendenteams, zo blijkt vanavond weer uit de warme herinneringen die de jubilarissen eraan hebben. En die jeugdkampen blijken ook onvergetelijk te zijn, want ook jij Rudi noemde ze nadrukkelijk.

Op deze manier is de Grol de familie geworden waarvan jij ook zo graag deel uit maakt. Wij zijn trots en dankbaar dat jij daaraan hebt bijgedragen. Leden met jouw instelling en jouw gedrag zijn een voorbeeld voor onze jeugd.

Wij complimenteren en feliciteren jou met jouw 50 jarig lidmaatschap. Mag de verbondenheid met jou nog vele jaren duren.